

# Zapateros United:

## Μία Ομάδα, Μία Ιστορία

(Μετάφραση από Μεξικάνα σύντροφο: Παπουτσάδες)



Η ομάδα μας δημιουργήθηκε τον αείμνηστο Σεπτέμβρη του 2013 από συντρόφους με οξυμένα πολιτικά αντανακλαστικά και μια οιδιπόδεια αγάπη για την μπάλα και την πάλαι ποτέ αλάνα.

Αηδιασμένοι από την κατάντια του αθλητισμού, με τα καπιταλιστικά του πανηγυράκια ξεπλύματος δισεκατομμυρίων, που στήνονται για να ευφρανθούν οι άβουλες μάζες, με τη δημιουργία στρατών, οδηγώντας μέχρι και σε δολοφονίες και με ένα σαπισμένο σύστημα πρωταθλητισμού γεμάτο ντόπες και ναρκωτικά, που καταστρέφουν σώμα και μυαλό ανεπανόρθωτα, βρήκαμε σχεδόν αμέσως τον κοινό τόπο στα οράματά μας, για ένα ποδόσφαιρο χωρίς διαφημίσεις, εταιρείες, χορηγούς και προέδρους, με ευγενή άμυλα και επιβράβευση του ωραίου χωρίς παρωπίδες και ανταγωνισμούς, με υγεία και αξιοπρέπεια.

Έτσι λοιπόν με έδρα μας την κατάληψη Παπουτσάδικο δημιουργήσαμε ένα δίκτυο στις δυτικές γειτονιές με σκοπό να συμμετέχουμε στο Antifa League Athens. Από το Χαϊδάρι, το Αιγάλεω και το Περιστέρι μέχρι την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και το Μεξικό (εξού και το Zapateros). Στο Antifa League αναγνωρίσαμε αμέσως μια διοργάνωση που εκφράζει τα πιστεύω μας σε όσα αφορούν τον αθλητισμό και συνδιοργανώνουμε με διάθεση και όρεξη. Από τότε, με κοινό μας στόχο την παρέμβαση για την αφύπνιση μιας κοινωνίας, που εκτονώνει στα γήπεδα την κάθε είδους βία που δέχεται καθημερινά και παίρνει το όπιο της κάθε Τρίτη ή Κυριακή για να πάει με το ζόρι χαρούμενη την επόμενη μέρα για δουλειά ή ανεργία, στηρίζουμε ανελλιπώς τον αγώνα της λίγκας και ριχνόμαστε σε κάθε κάλεσμα με τα μούτρα και τα πόδια στο αυτοοργανωμένο, αντιφασιστικό, αντικαπιταλιστικό ποδόσφαιρο.

## Και λίγα λόγια για την περσινή μας πορεία...

Η αγωνιστική στην έδρα μας μάς βρήκε πλήρως οργανωμένους, με μικροφωνική για παρέμβαση στη γειτονιά, πανό, εξέδρα με παπουτσάδες και μπόλικο φαΐ, αλλά ο καιρός είχε τις αντιρρήσεις του. Μετά από κανά-δύο ορμητικά μπουρίνια με «καταρακτώδες» ψιλόβροχο, η διοργάνωση κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ολοκληρώσει κανονικά την αγωνιστική, μόνο με έναν άτυχο τραυματία. Στα παρελκόμενα ήταν επίσης η μαζική συμμετοχή πλήθους μαντραχαλάδων στην αναβίωση του παιδικού παιχνιδιού Μήλα, προσφέροντας άφθονα γέλια σε παίχτες και γείτονες.

Όσον αφορά τη συνολική αγωνιστική μας πορεία, η περσινή χρονιά είχε μια ονειρεμένη αρχή και μια (αν)επιτρεπτή κοιλιά στη μέση της χρονιάς. Καταφέραμε όμως σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο να πάρουμε την πολυπόθητη πρόκριση στα ημιτελικά, μετά από έναν σκληρό αγώνα και μια επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτυ, όπου είχαμε τον ήρωα μας. Στα ημιτελικά αντιμετωπίσαμε τους νικητές, όπως φάνηκε, του περσινού πρωταθλήματος, χάνοντας με το αξιοπρεπές 8-4. Παρόλα αυτά μπορούμε να λέμε ότι η τρίτη θέση είναι αμφισβητούμενη, αφού δεν κρίθηκε ποτέ επί τσιμεντοτάπητος...

Για τη φετινή χρονιά έχουμε φιλόδοξα-μεγαλεπίβολα σχέδια, που με λίγη προσγείωση φτάνουν ως και τους ημιτελικούς. Γιατί... ημιτελικοί Antifa League χωρίς Zapateros δε γίνονται!

Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη φετινή διοργάνωση και εγγυόμαστε για την μαζική, από μέρους μας, στήριξή της.



...υποστηρίξτε την ένωση της δύστηνης, απλήρωτης, να οργάνωσε, συλλέγοντας κέρματα και τους τίτλους μας...